

ELLE WONEN 20 JAAR DECORATION

8X DESIGNHOTEL
IN NEW YORK
BONTE ZOMERKLEUREN
SLAAP LEKKER!
COMFORTABELE
BEDDEN

STADSE
INTERIEURS

WONEN IN KAAPSTAD, BERLIJN, NEW YORK

FOTOGRAFIE CHOI MI CHUNG TEKST MEREL KOKHUIS



Baie heerlijke vakantie

Op zestig kilometer van Kaapstad opende de voormalige hoofdredactrice van ELLE Decoration Zuid-Afrika, Karen Roos, landgoed Babylonstoren. Onder invloed van het lokale verleden en Europese stijlen maakten zij en haar team er een prettig vakantieverblijf van.

Het landgoed Babylonstoren beslaat tweehonderd hectare en bestaat uit een hoofdgebouw, een schuur waar vroeger het graan opgeslagen werd ('koornhuis'), een wijnkelder, een kippenverblijf, een duivenonderkomen, een klokkentoren en de poorten. De oudste delen zijn al 320 jaar oud.

De locatie De Drakensteinvallei, tussen Franschhoek en Paarl. Op nog geen uur rijden van Zuid-Afrika's hoofdstad Kaapstad en de internationale luchthaven.

De omgeving De Simonsberg, de Du Toitskloof en de bergen van Franschhoek.

Met de klok mee: Restaurant Babel is sober ingericht. Op de achterwand wordt dagelijks het dagmenu genoteerd. | De keuken van Babel, het restaurant van Babylonstoren. | Vers fruit en groentes worden niet alleen in het restaurant geserveerd, maar zijn ook te koop in de winkel van Babylonstoren.



Van boven af: Cottage nummer 6 is net als alle andere gebouwen van landgoed Babylonstoren gebouwd in Cape Dutch-stijl. | Door de tuin loopt een langgerekte vijver die uitmondt in drie dammen: in de ene dam wordt een kruizing tussen waterlilies en artsjokken ('waterblommetjes') verbouwd, in de andere dammen tilapia en forel. | In de enorme tuin staan achtereenvolgend houten torens van zes meter hoog waar klimmende rozen tegenop groeien. | Bij de toegangspoorten worden gasten verwelkomd door het woord Babel, gemaakt van hoo.



HOTSPOT₃

De architectuur Babylonstoren is een van de best onderhouden landgoederen ('werfs') in de oude Cape Dutch-stijl. De kenmerken? Witte muren, klokgevels en rieten daken. Cape Dutch is ontwikkeld door de Nederlanders die in de zeventiende en achttiende eeuw over Kaapstad en omgeving heersten. Zij waren er gestationeerd omdat de Westkaap van Zuid-Afrika de belangrijkste tussenstop was voor de VOC op weg naar Azië.

De accommodaties Van kleinere cottages tot het compleet gerenoveerde en historische hoofdgebouw: er zijn verschillende accommodaties te boeken. Allemaal – door de typische Cape Dutch-bouwstijl – koel in de zomer en warm in de winter.

De tuin Op het landgoed wordt een mix van Europese en Aziatische gewassen gekweekt. Gasten >

